



WELKOM IN OEBELE (DEEL 14)

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Willem Nijholt, Ab Hofstee, Wieteke van Dort, Herman Vinck, Koor

Aflevering

14 Het groot hocus-pocus-pas concours

Koen en Aagje	Welkom in Oebele Oebele parom-pom-pom Snel kom naar Oebele
Koen	Vraag niet waarom, maar kom
Samen	Hoepel naar Oebele Hos door de erepoort Speel mee in Oebele
Aagje	Doe maar een keus en kijk
Koen	Oebele houdt een groot concours Wie houdt van goochelen, op de loer Wie weet leer je een goocheltoer
Paulus	Allemaal trucs en veel bravour
Aagje	We hebben ook een echte fakir Zien we eigenlijk niet vaak hier 't Spijkerbed is in de maak!
Paulus	Doorgestoken kaart, die zaak
Augustus	Weet je hoe zo'n man dat doet? Vijf konijnen uit een hoed? Duiven uit de rechtermouw? En die trucjes met een touw?
Kinderen	Welkom in Oebele Oebele parom-pom-pom Snel kom naar Oebele Vraag niet waarom
Koen	Dan, kom!

Kinderen

Kom kijk naar Oebele
Dwars door de erepoort
Dans dwars door Oebele
Hoor zegt het voort