



IN EEN CARAVAN

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Koor

Aflevering

8 Vakantie in Oebele

D'r is een oud gezegde
'Napels zien en daarna sterreven'
Maar zo ver gaan we dit jaar niet
We zitten lekker in een caravan
Soms regent het, soms onweert het
Dat hindert allemaal niet
Want in zo'n rijdend huisje
Is 't gezellig als het hard giet

In een caravan
In een caravan
Kom je elke avond heel gezellig thuis
In een caravan
Want een caravan
Is het hele kleine broertje van een huis

We hollen met de jerrycan
De hele dag om water
Als u niet tegen herrie ken
Kom dan een maandje later

In een caravan
In een caravan
In zo'n huisje ben je nooit te ver van huis

Mijn moeder gaf van alles mee
Toffees voor wel veertien dagen
Mijn moeder leert 't ook nooit
Een koffer kleren om te dragen

Ik moet de leiders zeggen dat ik hoest
Wanneer ik hoest
Ik hoest wel niet maar als ik hoest
Zei moeder dat het moest

In een caravan
In een caravan
Zit je veilig om de buta met z'n zessen
In een caravan
In een caravan
Lekker knus en tijd genoeg om bij te klessen

We lopen ons hier letterlijk
De benen uit het lijf, man
Dat doen we ook opzettelijk
Je spieren zijn er stijf van

In een caravan
In een caravan
Lekker rustig want 't is midden in het bos

In een caravan
In een caravan
In een caravan
In een caravan

We hebben veel plezier hier
Elke dag op expeditie
D'r is ook veel vertier hier
Maar ik mis de televisie
't Is een caravan
't Blijft een caravan

Eén avond was het koud, man
Oh, het was toen om te sterreven
D'r is een nieuw gezegde
'Napels zien, maar in een caravan'
Maar zij die eigen baas wil zijn
Is eindelijk privé
Want pap en mam die mochten
Van de baas een keer niet mee

In een caravan
En een caravan
Is het hele kleine broertje van een huis
In een caravan
In een caravan
Kom je elke avond heel gezellig thuis

In een caravan
In een caravan