



FOTOALBUM

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Koor (Liesbeth Heidtbuurt, Trees Ruzette, Simon Premseelaar)

Aflevering

17 Een galaprogramma in mouwshort en matrozenpak

Liesbeth	Op de bovenste plank van de boekenkast Ligt een album met een raaf'lig lintje 't Is te groot dat 't tussen and're boeken past Als je 't pakken mag en openslaat dan vind je
Kinderen	Vind je Oma op de wip in 1909
Treesje	Opa in de bolderwagen 1908
Simon	Oma met haar broertjes - op de Lijnbaansgracht
Treesje	Oma met een regenscherm - guitig in de regen
Liesbeth	Opa op een paardje - kijk nou toch wat braaf Dat paard was niet van hem, maar van de fotograaf
Simon	Er staat altijd wel wat op de achterkant
Treesje	9 mei
Simon	Parijs
Trees	Foto Sanders
Liesbeth	Om de foto's moet je altijd lachen, want Toen ze jong was, was je oma gek en anders
Koor	Anders Opa in Cadzand met oma in de duinen
Treesje	Opa op de groentemarkt, bezig in de kraam
Simon	Achterop het tentdoek lees je nog z'n naam
Liesbeth	Oma met de tantes, theeën in de tuin en

Treesje	Opa voor een prachtig bos, smetteloos en gaaf
Liesbeth	Dat bos dat is niet echt, maar bij de fotograaf
Treesje	Da's oom Flip - hij heeft hier nou net z'n ogen dicht
Simon	En oom Karel zuigt op beide wangen
Liesbeth	En dat jongetje bij opa dat vlak voor 'm ligt Dat is pappie voor ie mama had gevangen
Kinderen	Vangen
Treesje	Mama met een strik en pappie op 'n vachtje Mama in de tule - mama is de bruid
Simon	Pappie in het kerstspel: herder met de fluit Pappie op een motorfiets, mama met een lachje
Liesbeth	Samen in een rijtuig en een ezel die niet draaft Dat rijtuig is niet echt, maar bij de fotograaf
Kinderen	Lalalalalalala
Samen	Kijk die ouwe mensen nou, sjonge zeg, wat braaf Kijkend naar het vogeltje van de fotograaf