



WELKOM IN OEBELE (DEEL 9)

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Willem Nijholt, Wieteke van Dort, Herman Vinck, Ab Hofstee, Koor

Aflevering

9 Oebele

Koen en Aagje	Welkom in Oebele Oebele parom-pom-pom Snel kom naar Oebele
Koen	Vraag niet waarom, maar kom
Samen	Hoepel naar Oebele
Koen en kinderen	Hos door de erepoort Speel mee in Oebele
Koen	Hoort, zegt het voort
Aagje	Oebele komt weer bij je thuis Oebele is weer kind aan huis
Koen	Elke maand met man en muis Oorverdovend op de buis
Augustus	De Oebeler eik moet haast gesnoeid Het hele dorp is uitgegroeid Waar Rozegeur zich mee bemoeit
Paulus	Ach man, je hebt alleen verknoeid
Koen	't Is Dierendag, verdikkie, kom En doe je poes een strikkie om En gooi een bot in Fikkie's kom
Aagje	Pardon? Dat is een tikkie dom
Paulus	Lezen is een schone zaak En scheidt het mensdom veel vermaak Doe als Paulus en lees vaak
Augustus	Stiekem in brieven

Kinderen	Die is raak!
Koen en Aagje	Welkom in Oebele Oebele parom-pom-pom Snel kom naar Oebele Vraag niet waarom
Koen	Kom, kom
Kinderen	Zoef, zoef, naar Oebele Of maak de kikersprong
Koen en Aagje	Wie wil naar Oebele?
Koen	Wie wil?
Kinderen	Ik!
Koen	Dan, kom!