



SCHRIK VAN EEN TIK

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Ab Hofstee, Koor

Alternatieve titel

De eerste mensen

Aflevering

9 Oebele

Paulus De eerste mensen leefden
 Verscholen in de rotsen
 We vonden spitse stenen
 En holen vol met knotsen
 Ze keken vast niet op een dreun
 En gaven graag klap
 De beschaving stond waarschijnlijk op
 Een minder hoge trap
 Hoe anders is de mens op 't ogenblik
 Want ik
 Schrik van een tik

Kinderen Lalalalala
 Lalalalala

Paulus De bosjesman was losjes
 Met speer en spitse spies
 Ze sneuvelden bij bosjes
 Ze mikten te precies
 En maakte je 't de Saksen
 Een keer niet naar de zin
 Dan ging 't meteen met bijlen
 Dat hakt er aardig in
 Hoe anders is de mens op 't ogenblik
 Want ik
 Schrik van een tik

Kinderen Lalalalala
 Lalalalala

Paulus Ik huiver bij een naam als Dzjengis Khan!
Kijk me nou hier al dat engs 's aan ...

Samen Hakbijlen, ploertedoders
Hartsvangers, pikhouwelen
Zevenschoten, kattestaarten
Hellebaarden

Kinderen Aaah

Samen Kromzwaarden, grote sabels
Boksbeugels, kakenkrakers
Vingerwringers, bottenbrekers
Slingerijzers

Kinderen Aaah

Paulus Ik kan d'r niet goed tegen
Die messen en musketten
Die zwaar bebloede degen
Dat spul om mee te pletten
Dat spul om mee te breken en
Te klieven enzovoorts
Om bloedig mee te wreken en
Uitstekend voor een moord
Hoe anders is een mens op 't ogenblik
Ik schrik
Bij een tik
Ik gil
Als ik me prik
Ik ril
Al bij een blik
Zachtaardig
Ben ik