



## **JONKVROUW IN DE TOREN**

### **Tekst**

Harrie Geelen

### **Muziek**

Joop Stokkermans

### **Uitgevoerd door**

Willem Nijholt, Wieteke van Dort

### **Aflevering**

6 Oebele!!!

Koen	Jonkvrouw in de toren Voeg u aan mijn zij Kom, haal het bikkelspel En bikkel wat met mij De wind waait door uw haren U hoort mijn woorden niet Ik kan mijn woorden sparen Maar jonkvrouw hoor dit lied
Aagje	Jonkheer op het stoepje Ik hoor u al te wel Ik wil wel met u bikk'len Maar 'k heb geen bikkelspel Koorden wilde ik springen Oh, hadde ik een koord Maar geen van deze dingen Heeft ooit aan mij behoord
Koen	Jonkvrouw in de toren Ach luister naar mijn roep 'k Heb hier een buidel stuiters En een kuiltje in de stoep Ik wil een kansje wagen Jonkvrouw maak wat voort De wachter wil ik vragen Te openen de poort
Aagje	Jonkheer op het stoepje Gij zijt een domme uil Want ik en kan niet stuiten Mijn knieën werden vuil Mijn moeder wast mijn linnen En leest me vaak de les

Dies bleef ik beter binnen  
Zo stuiiter met de rest

Koen            Jonkvrouw in de toren  
Die bellen blaast van zeep  
Kom laat ons tollen gaan  
Of hollen met de reep  
Mijn vader is ter kruisvaart  
Mijn moeder kuist het slot  
Ei lief, wat zal ik thuis doen?  
Kom buiten en ravot

Aagje           'k En wil niet buiten spelen  
Het brengt mij geen vertier  
Gij gaat mij ras vervelen  
Zo jonkheer ga van hier  
Mijn vlechten doen nog zere  
Gij trekt er almaar aan

Koen            Zal ik hem dan maar smeren?

Aagje           Ja jonkheer  
'k Zou maar gaan