



JAN JURG DE CHIRURG

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Willem Nijholt

Aflevering

25 25 keer Oebele

Mijn neef Jan Jurg
Was een kei van een chirurg
Als hij aan 't opereren ging
Stond ieder vol bewondering
Al was de operatie nog zo zwaar
Mijn neef Jan Jurg speelde het klaar

Het zag er niet naar uit
Dat hij een dokter worden zou
Hij droomde ik word kunstenaar
Maar pa zei: niks voor jou
Jij gaat maar fijn studeren
En leert een deg'lijk vak
Dan heb je later scheppen geld
En draagt een keurig pak

Zo werd Jan Jurg
Een kei van een chirurg
Als hij aan 't opereren ging
Stond ieder vol bewondering
Al was de operatie nog zo zwaar
Mijn neef Jan Jurg speelde het klaar

Maar toen hij eenmaal bezig was
Met messen en pincet
Bedacht hij in zijn witte jas
't Is toch niet je van het
Ik ben wel lekker bezig hier
Maar 't is niet artistiek
Oh, was dit maar een atelier
In plaats van een kliniek

Toen kreeg Jan Jurg
't Idee dat een chirurg
Die aan het opereren slaat
Moest zorgen dat het resultaat
Ook artistiek een meesterstuk kon zijn
Toen wist Jan Jurg
Nu wordt het pas fijn ...

Nu maakt hij van elk gipsen been
Een prachtige plastiek
Het aanzien van zijn breukenzaal
Is zonder meer uniek
En als hij gaat verbinden
En daarbij pleisters plakt
Dan doet hij dat op zijn manier
En min of meer abstract

Mijn neef Jan Jurg
De kunstenaar-chirurg
Gebruikt lancetten en pincet
Maar ook penselen en palet
Begint een andere arts er niet meer an ...
Mijn neef Jan Jurg
Maakt er wat van