



IK BEN LEKKER ALS VERSTEKELING AAN BOORD

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Ab Hofstee

Aflevering

20 Oebele in volle zee

Ik ben lekker als verstekeling aan boord
Stiekem mee met allemaal, in 't geniep en in 't geheim
In het donkere vooronder van het keukenmagazijn
Tussen blikjes dure doppers van de allerbeste soort
Kom van honger heus niet om
Hiermee kan ik weken voort

Ik ben lekker als verstekeling aan boord
Lekker gratis op het schip en voor niks op avontuur
Tussen koekjes met amandel en augurkjes in het zuur
Tussen de spek en spaanse peper, er is niemand die me hoort
Ik ben lekker als verstekeling
Een weekie lang aan boord

Als het donker is dan sluip ik soms aan dek
En ik meng me bij de gasten in 't gesprek
En geen mens die iets zal merken
Ik zal lekker rustig werken
Tot de grote dag dat ik de buit ontdek
Paulus ontdekt de lang gezochte plek

Ik ben lekker als verstekeling aan boord
Ga gewoon m'n eigen gang
Raak de boeven op het spoor
Doe een dutje op zijn tijd en zoek dan ijverig weer door
Als je vlucht door de patrijspoort, dan pakt Paulus Post je beet
Paulus Post die alles door heeft
Paulus Post die alles weet

Dit is net de grote ijskast van een reus
Ik heb krab en kreeft en kip, ik heb de keus
En dan sluip ik soms het dek op
En vang een verdacht gesprek op

Want in luisteren is Paulus fabuleus
Paulus neemt hele bendes bij neus

Ik ben lekker als verstekeling aan boord
Het is net als in een film, het is net als in een strip
Een verhaal vol fijne boeven op een fabelachtig schip
En geen kip houdt mij meer tegen en geen hond ook die me hoort
Ik zit lekker als verstekeling
Lig lekker als verstekeling
Ik wou dat het zo weken ging
Lekker als verstekeling aan boord