



HIJ RIJDT OP HET DAK

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Wieteke van Dort, Koor

Aflevering

12 Sinterklaas komt in Oebele

Aagje	Alle mensen zeggen het Hij rijdt op het dak
Ria	De nokken van de daken Pakt hij met gemak
Aagje	De dakgoot van Jansen Hing een tikkie scheef
Heleen	En Sinterklaas zei achteraf Een wonder dat ik leef
Kinderen	Hij rijdt op het dak Kan ie met gemak
Aagje	Pieter heeft 't laddertje En zeult de zware zak Zijn er veel antennes Wordt het wel kritiek
Sandra	Om maar niet te spreken Van de daken met een piek
Kinderen	Hij rijdt op het dak Kan ie met gemak
Lydia	Pieter zegt 't is moeilijk Maar ach, het is mijn vak 't Is het wel eens krap an Weinig komt het voor Kost het maar een dakpan Maar we bijten dapper door

Aagje	Alle mensen zeggen het Hij is ouderwets
Ria	Hij hangt zo aan die daken Gelukkig zijn er flats
Aagje	Maar eentje op de duizend Heeft een glazen dak
Heleen	En Sinterklaas zei achteraf Geen wonder dat het brak
Kinderen	Hij rijdt op het dak Kan ie met gemak
Aagje	Pieter heeft 't laddertje En zeult de zware zak
Ria	Moeilijk als er mist is Lastig als 't sneeuwt
Kinderen	Daarom is het nodig Dat je altijd even schreeuwt Pas op, op je dak Dit dak is wat zwak Dit dak heeft een knikkie en De onderbouw is zwak
Aagje	Kijk, dat vindt ie aardig Dat is altijd safe
Heleen	Want Sinterklaas zegt zelf ook Een wonder dat ik leef
Kinderen	Een wonder dat ie leeft