



## **DE KEUKEN WAAR IK STOND**

### **Tekst**

Harrie Geelen

### **Muziek**

Joop Stokkermans

### **Uitgevoerd door**

Georgette Reyevsky

### **Aflevering**

17 Een galaprogramma in mouwschort en matrozenpak

De hele oude dame in de keuken, waar ik stond  
Had kleine rode wangetjes, als appeltjes zo rond  
Ze had een muts met neepjes en ze lachte meestal stil  
Ze had een hele duur doosje met een knipje voor haar bril

Ze poetste al het koper in de keuken dat het glom  
Al vroegen wij - de kok en ik - in die tijd soms waarom ...  
Want schoon is schoon en minder glim had eig'lijk best gekund ...  
In 't zakje van haar schort zat in de regel pepermint

Er stond een vuurrood trommeltje hoog boven op een kast  
Met snoepjes voor de maag, maar geen in huis had daarvan last  
De vloer had blauwe tegels, je kon eten van de grond  
Zo'n nette oude dame - in de keuken waar ik stond

Het was er zo gezellig in de winter - om 't fornuis  
De poes zat op m'n schoot - en de wind float om het huis  
De huisknecht kwam kwartetten, want na achten was ie vrij  
Soms bracht ie binnen koffie, maar daar bleef het dan ook bij

En vaak als ik rood koper zie, of snoepjes voor de maag  
En wind hoog om het huis hoor, of wandel door Den Haag  
Dan wou ik wel weer wezen, in die keuken waar ik stond ...  
Kwartetten met de huisknecht - en eten van de grond